



HEDENSTED
KOMMUNE

Plan og Udvikling

Idékatalog

Tørring Bydelsplan



Tørring Masterplan

Kontaktinformation:



HEDENSTED
KOMMUNE

Plan og Udvikling

Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Planogudvikling@Hedensted.dk

D:+4579755606
T:+4579755000

Idékatalog

Tørring Bydelsplan udarbejdes med baggrund i arbejdet med Tørring Masterplan og Kommuneplan 2017-2029. Bydelsplanen er et ca 110 ha stort område i det vestlige Tørring. Den har til formål at skabe en samlet og helhedsorienteret udvikling af Tørring, hvor byens karakter understreges og styrkes i de fremtidige boligområder. De rekreative arealer/bynære naturarealer skal have et ejerskab hos og give merværdi til hele byen. Bydelsplanen skal kunne bruges som grundlag for fremtidige lokalplaner og projekter.

Der er fra august til december 2019 indsamlet cirka 350 idéer til Tørring Bydelsplan under borgermøder, projektforløb med Tørring Skole og Gymnasiet, tur på sti, borgermesse, mails, via hjemmeside med videre. Hovedparten af alle idéer rammer lige ind i visionen for området. De idéer der ikke helt passer ind i visionen for området eller omhandler et andet område i Tørring er listet afslutningsvis i idékataloget. De idéer, der omhandler andre områder eller projekter, er givet videre.

Inden arbejdet gik i gang var inviteret samtlige lodsejere til et møde omkring projektet, hvor de fik et oplæg om bydelsplanen, processen, og hvad det betød for dem. Lodsejerne havde mulighed for at stille spørgsmål, komme med holdninger og idéer til projektet.

Udviklingsrådet i Tørring holdte d. 18. september 2019 et borgermøde. Der var ca 250 borgere mødt op for at få en kort gennemgang af og status på samtlige projekter i Tørring. Efter gennemgangen var der mulighed for at komme op til nogle stande, hvor repræsentanter fra udviklingsrådet og kommunen stod til rådighed for spørgsmål. Til dette borgermøde blev der givet adgang til en midlertidig sti ud i området. Der var markeret en kort tur fra Gudenåcenteret, for at give mulighed for at se området, og sætte tanker i gang omkring bydelsplanen.

I foråret 2019 blev Tørring skole og Tørring Gymnasium spurgt, om de havde lyst til at være med til at lave nogle forløb omkring bydelsplanen for at give børn og unge i Tørring en mulighed for at komme med idéer til bydelsplanen. På Tørring Skole havde hele mellemtrinet en projektuge omkring bydelsplanen. De startede ud med en kickstart og oplæg ved formanden for Tørring Udviklingsråd, Brian Christiansen og Hedensted Kommune med efterfølgende gåtur ud og se på området. Derefter blev eleverne delt op på 3 spor - bolig, fritid og vand, hvor de i mindre grupper brainstormede idéer til emnerne. Dagen efter var der oplæg fra eksperter inden for de forskellige emner fra kommunen med efterfølgende idéudvikling, skitsering og sparring. På tredje dag byggede eleverne modeller af deres idéer. Forløbet blev afsluttet med korte pitch og feedback.

I november 2019 blev der afholdt en borgermesse omkring bydelsplanen, hvor der deltog omkring 100 borgere - både børn og voksne. På messen var der forskellige stande, hvor man kunne få inspiration til hvad den nye bydel kunne indeholde og komme med egne idéer. Der var 4 grupper elever fra Tørring Skole, projektet for Egholm Park og Coast2Coast projekt omkring vand i Tørring. Efter en kort intro var der tre runder med pitch, hvor deltagerne kunne høre små oplæg til inspiration. Afslutningsvis var der mulighed for at stille spørgsmål, drøfte forskellige idéer og komme med idéer til den nye bydel.

Gymnasiet fik en introvideo omkring projektet fra kommunen og havde efterfølgende et selvkørende projektforløb omkring udviklingen af bydelen. Forløbet blev afsluttet med oplæg og overdragelse af projekter og idéer samt feedback.

Udover ovenstående har der også været kontakt til elevråd, løbeklub, lokalhistorisk arkiv med flere.

Den samlede mængde idéer er blevet fordelt over 5 kategorier for at kunne se sammenhængen mellem idéerne og få et overblik over, i hvilke retninger idéerne peger. Kategorierne er:

Grøn struktur
 Infrastruktur
 Boligstruktur og typer
 Brug og funktioner
 Blå struktur

Idéerne puljes og trækkes op på og oversættes til helhedsplanens niveau, hvor der ses på, hvilket grundlag der skal til, for at kunne arbejde videre med de konkrete idéer. Det kan være, at idéen kan sættes sammen med andre og ses i flere sammenhænge i området eller f.eks. at flere idéer til funktioner sat sammen på nye giver helt nye kvaliteter end først tiltænkt.

Grøn struktur

Mindre stier i det nuværende natur

Rekreativ sti langs Gudenåen.

Sti ved Melhedebæk

Mountainbikespor

Løbespor

Bevægelse – stier og aktivitetssjots

Tørring er kendt for Gudenåen og den flotte natur langs vandløb, og jeg synes det giver stor værdi til byens borgere, hvis kommunen omlagde områderne med de tilstødende vandløb (bl.a. Melhede Bæk) til rekreative områder. Det kunne fx indbefatte et stiforløb (som den foranderlige sti) og ruter langs Melhede Bæk og ud mod Hærvejen.

Løbestier fra byen til naturen

Gå/løbestier i skov/eng som er oplyst – også med borde/bænke til picnic.

Tilgængelige og velfungerende forbindelser på tværs af åen, bæredygtigt træ. Stenhop over vandet, Hængebro, Mini uendeligheds bro

Forbindelse over Gudenåen – glasbro – bæredygtigt, genanvendelig – sjov.

Mountainbike – hop over åen – trække lidt øvede ryttere til området.

Vi vil gerne skabe forbindelser på tværs af Gudenåen, derfor har vi broer. Vi vil lave forskellige broer der krydser Gudenåen forskellige steder, så der er mulighed for at gå eller cykle en tur over broen og nyde den smukke natur Gudenåen er med til at tilbyde. Vores broer skal være naturlige og være bygget af træ.

Vi har derudover en smuk park, hvor de mange stier fra husene eller lejlighederne fører os ind til et rekreativt område med bænke, legeplads og grill plads. Her kan beboerne samle sig, hvor det herved vil gavne fællesskabet.

Rekreative og tilgængelige stier
og forbindelser til
forskellige bevægelsesformer

For mange stier vil ødelægge det naturlige dyreliv – hvor skal "de" være hvis der bliver bygget en masse huse.

Obs. dyrelivet- give plads til dyrene, så man forsat kan se de mange dyr der er i området nu. Nogle områder bør afsættes til natur.

Grønne områder og plads nok til dyrene.

Mit forslag går på, at vi skal holde området ved Melhede Bæk fri for bebyggelse på grund af de brede vidder, den rå natur og det rige naturliv, der er i området. De vedlagte billeder viser hvilket område, der er tale om og et foto af en flok rådyr, jeg så, fra den foranderlige sti. Dyrelivet i området indbefatter harer og en flok rådyr, der holder til i læbæltet.

Mit forslag lyder altså, at vi skal bevare Tørrings identitet som Gudenåens by og bevare den smukke natur og dyrelivet langs Melhede Bæk.

Ved at holde området "naturligt", er det mit klare håb at de syv rådyr, der holder til i skellet langs marken på Viborgvej kan blive i området. Skellet bør derfor med min største anbefaling bevares som det står i dag (se billede)

Placer de sjældne løgfrø et sted mellem Melhede Bæk og Viborgvej.

Bevar dyrelivet langs Melhede Bæk, ingen byggeri.

Pas på vandsalamandere ved Melhede Bæk.

Hvad med de vilde dyr og boliger til dyr – ikke kun mennesker.

Pas på dyrelivet.

Bevar dyrelivet i området
og giv dem plads.

Natur – åbne områder, udsigt – rekreativt allemandseje

Masser af natur.

Der SKAL være plads til naturen.

Fredet område langs Melhede Bæk skal bevares.

Natur-natur bevarelse

Åbne områder.

Rekreative områder med bevarelse af natur og dyreliv:

Næring ud af jorden ny natur Høslæt

God ide med beplantning op mod Viborgvej

Dynamisk, forandrer sig efter årstid

Brug landskabet – mere varieret landskab

Brug det naturlige fald fra toppen af Brædstrupvej/Viborgvej til Skiløjpe i vinterperioden og vandre/cykelstier om sommeren.

Rekreativ bypark mellem Melhede Bæk og Viborgvej ud foran nr. 26-34. Boligområder nord for parken.

Åbne områder i det sydøstlige hjørne af Melhedevej med plads til dyr.

Rekreativ bypark mellem Melhede Bæk og Viborgvej ud foran nr. 26-34. Boligområder nord for parken.

Søer legeplads, nem adgang til naturen.

Efter mange år som borger i Tørring har jeg identificeret et behov blandt byens borgere for et rekreativt

område præget af stier og vand i den vestlige del af Tørring. Tørring er Gudenåens by, og derfor er det vigtigt at lade

Udtrykket af den
grønne struktur

vandområder præge bybilledet, hvor det er muligt. Og det er det i Tørring Vest. Det første stykke jord på venstre hånd når du forlader byen ad Viborgvej (det første stykke mellem Viborgvej og Melhede Bæk) har stor potentiale for både at være et samlingssted for byens borgere og samtidigt bevare den rå natur og det rige dyreliv, der er i området. Jeg foreslår samtidigt, at der i området er borde og bænke, der gør det tiltalende for borgere at bruge området som et udflugtssted.

Hvis der kommer enklaver af huse, så skal de ikke ligge lige op ad Melhede Bæk.

Vild med vilje

Vild med vilje

Mellemskov.

Skov for klimaet

Skov for klimaet

Hundeskov

Forholdet mellem private og offentlige områder samt vedligehold

Anlæg de rekreative områder først.

Adskil boligområde og det rekreative. Ellers bliver det ikke brugt.

parker omkring boligerne

Adskil de offentlige og private områder, så naturen bliver brugt.

Adskil bolig og naturområder.

Jelling – Køber sig ind i det grønne område = ejerskab, frem for alm medlemspligt i grundejerforening.

Skarp kant mod natur eks grund – hæk – sti – kultiveret natur (engelsk landskabshave) - natur (undgå at det bliver haveaffaldsplads)

For at sikre, at dette naturområde i praksis bliver brugt af civilsamfundet, mener jeg, at det er vigtigt at adskille boligområderne og et offentligt naturområde. Jeg anbefaler altså en adskillelse af den private og offentlige sfære. Hvis dette ikke adskilles er det min frygt, at området vil blive opfattet som en del af husenes "baghave", og at det øvrige civilsamfund ikke har adgang der. Jeg ville personligt have en følelse af, at jeg gik i deres baghave og derfor ikke havde lyst til at være der. Skelne mellem offentlige rekreative områder og private offentlige områder – arbejde med overgange så man føler sig velkommen til at gå der.

Kolonihavemiljø for dem der boer i lejligheder i byen.

Nemme at holde de grønne arealer

Ko-Lag fælles pasning af beboerne

afgræsning

Jeg foreslår samtidig, at der sættes dyr i området, der kan holde græsset nede og være til glæde for børn og andre borgere.

Det kunne være køer, geder eller heste m.fl. som naboerne kan være behjælpelige med at passe (evt. i form af et "lag").

Funktioner og brug af den grønne struktur

Et flot, roligt, rekreativt område i Tørring Vest vil have stor glæde for byens borgere, der kunne komme tæt på naturen og gå ture i denne bydel.

Vi vil gerne lave legepladser til børn rundt om parken, og de skal selvfølgelig være lavet af træ og vil udnytte noget af naturen i forvejen til f.eks. gynger i træerne og andre udnyttelser af naturen.

Og så selvfølgelig legepladser...

Stor legeplads til alle aldre – inspiration fra Givskud Zoo med klatrevægge/tårne mv. som alle i Tørring må bruge.

Rold skov – røverstien, musikinstrumenter troldeagtige ansigter og eventyr

Parkforløb med forskellige aktivitetsforløb

Test: røgfrie udearealer og stier (rygezoner)

Hundeskove/arealer

Bypark med skøjtebane og mulighed for koncerter (lidt som Vejle)

Shelters langs Melhede Bæk.

Skaterpark. Mindcraftpark. Samlingssted.

Skov/park – gåture og afslapning

Fremhævning af de grønne og blå områder, Vi fremhæver dem ved at lave mange skov & græsarealer og parker, Vi laver grønne parkeringspladser, Vi fremhæver åen ved at lægge aktiviteter omkring den som spa og kajaker/kanoer.

træer – stor variation,

Hjerterummet er et parkrum, kæledyrspark – et sted hvor man kan have kæledyr og være sammen med andre om det.

I denne park ser vi også en sø samt den smukke grønne natur med de mange træer og blomster. For enden af Gudenåen har vi valgt at afskære et område af til nogle dyr, hvor specielt børn kan komme og få glæde af dette. Vi har bevidst placeret dyrene i en side, da vi er blevet gjort opmærksom på diverse allergier samt fobier. Herved er det muligt, hvis man frivilligt gerne vil besøge dyrene, at gøre dette.

Infrastruktur

Melhedevej - Asfalteret vej men brug sti, rekreativ sti, børn på cykler, plejehjem - tur mod kilderne.
 Melhedevej kryds med dårlige oversigtsforhold – forbedring af sikkerhed
 Melhedevej fungerer pt. som by-sti til åen. Da vejen er en lukket asfaltvej, bruger mange den som tur for kørestolsbrugere (fra plejehjemmet), barnevogne, rulleskøjter, børn der øver på cykel.
 Overgangsforhold på Melhedevej
 Ønsker ikke Melhedevej bliver åbnet for trafik! Ønsker bedre overgang fra Melhedevej til Viborgvej-Kirkevej.

Melhede-
vej

Primær stier (direkte sti, sikker skolesti, lys og belægning) og sekundære stier (rekreative stier, rundture mv).
 Primær sti om til skole og sportcenteret og mod syd til handelscenteret
 Adgang til sti om gymnasiet.
 Mindre stier i det nuværende natur
 Der er allerede stier, der bliver brugt.
 Sti ved Melhede Bæk
 Minigolf stier
 Aktivitetsbroer/platforme
 Mountainbikespor
 Løbespor
 Rekreative stier mod kæret inde fra Tørring
 Bevægelse – stier og aktivitetsspots
 et stiforløb (som den foranderlige sti) og ruter langs Melhede Bæk og ud mod Hærvejen.
 Træstier oven på terræn langs Melhede Bæk (Giver mulighed for borgerne at komme tæt på naturen uden at komme for tæt på vandløbet)
 Løbestier fra byen til naturen
 Stisystem ved Gudenåen fra Egholm Park til midtbyen ved campingpladsen.
 Masser af broer og stier over åer
 mere synlige stisystemer
 hyggeområder langs stier
 grønne farbare stier langs Gudenåen
 stisystem til Egholm Mølle
 stisystem langs Gudenåen
 udvikle stier - integrere eksisterende stier fra CoastZone siden
 bedre forbindelse nord-syd
 flere forbindelser over Gudenåen
 vedligeholdte forbindelser
 stier langs Gudenåen
 broerne over Gudenåen skal være bredere og højere - udsigtstårne
 Stisystemer af grus så regnvand kan trænge igennem.
 Inddrag Gudenåen i infrastrukturen
 Tag Kanoen op i byen eller når man skal besøge nogen.

Skolestier og rekreative stier
- forbindelser til forskellige målgrupper

Støjafskærmning
 Tag hensyn til støj fra A13 – vold, mur eller lign
 Obs. støjen mod A13. Der skal tænkes støjvold ind fra starten.
 Støjdæmpere for at mindske støjen fra Viborg Hovedvej.
 Støjvold ved A13, ved Melhedevejs side

Støj

Hvordan kommer man godt og sikkert under A13?
 Sti/vej-rute mangler en ende. Det vil være rigtig fint med en rundtur. Turen mangler en ende. Man kommer ud på Vongevej, som er stærkt befærderet – den er ikke god at gå på og det er utrygt. Der burde laves en ny sti ved Vongevej, så man kan komme rundt. Der er en rigtig fin sti ved Egholmvej/CoastZone ud mod Kilderne.
 sti fra melhedevej langs A13 til Vongevej
 Tunnel under A13
 sti under vejen
 cykeltunnel under A13

Tunnel under
eller sti langs A13

Tunnel under A13
 Cykeltunnel under A13 fra Egholm Park til Melhedevej
 Tunnel under A13

Adgangen til og
 trafikbetjeningen af området

Rundkørsel på A13
 Rundkørsel lige nord for CoastZone over stort "vandpejl"
 Venstresving på A13
 Nye udstykninger på Tørring Vest vil uden tvivl medføre en øget trafikbelastning på Viborgvej. Vejen er i forvejen trafikeret af både personbiler og tung trafik. Viborgvej er desuden en vej, hvor mange billister forlader byen med markant øget hastighed. Dette er bl.a. tilfældet ved prøvekørsel af biler fra den lokale autohandler. Øget trafikbelastning vil derfor gøre Viborgvej til en yderst farlig vej for beboere og byens mange borgere, der går tur der. Men nye boligområder vil jeg derfor anbefale kommunen at sørge for hastigheds-nedsættelse vha. helle-anlæg. Det vil desuden være gavnligt at arbejde på at lave en ny indfaldsvej indtil nye boligområder i Tørring Vest og derved også aflaste trafikken på Viborgvej.

Trafiksikkerhed
 Bilfri bydel
 Bilfrit område.

Da vi kun har en omkreds på 5 km og et areal på 1 kvadratkilometer, mener vi at de mange stier vil gøre det muligt at bevæge sig til fods. Derudover har vi gjort det nemt og tilgængeligt at krydse Gudenåen med de mange smukke broer. I forbindelse med at det skal være tilgængeligt at pendle ind og ud af byen, har vi arrangeret nogle busser, som skal kunne transportere de mange beboere ud og ind. I forhold til parkeringspladserne er det blevet designet til at der ved hvert lejlighedskompleks og/eller rækkehus altid er en parkeringsområde. Inde i parken er biler forbudt, de må kun køre rundt om parken og hen til diverse huse eller lejligheder.

p-pladser af gennemtrængelige belægningsarter.

Vis byen frem
 ved A13

Teaser ved A13 hvor den krydser åen
 Synliggør åen ved overkørsler
 Åbne op fra A13 så Gudenåen kan ses
 Forskønnelse af indfaldsveje (beplantning og skiltning)
 A13 = udstillingsvindue
 Husk nu, at Tørring ikke skal vende ryggen til A13, lad udefrakommende se Tørring, åben lidt op.
 Gudenåen i fokus og som generator
 Gudenåen frilægges ved A13 og der etableres en sø.

Lys

belysning langs stier
 lyskunst langs stier
 belysning langs stier
 Lygtepæle der bruger energien der produceres på legepladsen og solcellerne på selve lygtepælene.

Energi og affald

kollektiv – energi,
 bæredygtigt biogas (varme)
 energi (omdannelse af vandet til brint) og tanke bilen ved sit hus.
 kollektiv – energi,
 affaldssortering.

Derudover har vi tænkt på nogle andre sjove alternativer som f.eks. at gøre rengøring sjovere ved sjove skraldespande, som enten kan komme i form af sjove figurer eller en skraldespand der giver dig en score for hvor godt man rammer eller bare en sjov lyd, så der bliver sorteret og alle synes det blive sjovt at smide skrald ud.

Boligstruktur og typer

Blandet by, forskellige typer og blandede målgrupper

Jo mere blandet det kan blive jo bedre.

Sørg for at få rigtig attraktive boliger i området til pengestærke tilflyttere – de har råd til at få piloteret, så der kan bygges i de lidt vådere områder.

Store huse til velhavende

Lav en stor sø ved Gudenåen et sted og lav boliggrunde op ad, så det bliver et eksklusivt område. Lidt liebhaveragtigt. Dermed nemmere grundsalg + ”gode” folk til byen.

Huse til ældre mennesker, rulletrapper, fællesskab i uderummet (privat) i midten. Tryllevej (grus) med opsamling af vand. Sammenhold mellem generationer, unge og ældre sammen.

Vi har arbejdet på en idé for Tørring Vest, hvor vi har fremhævet den smukke grønne natur og den flotte blå Gudenå. Vi har valgt at designe et bymiljø hvor vi kan gøre alle aldersgrupper glade, hvor lejlighederne, designet til børnefamilier, og lejlighederne, designet til unge, er adskilt. Dette skyldes larmen fra de unge, som derved ikke kan forstyrre mindre børn og familier. Derfor har vi valgt at lave et fælleshus i området med de unge. Her får både de unge, de ældre og børnefamilierne gavn af dette hus, hvor man kan holde fester, banko-aftner og endda afholde diverse sportsarrangementer samt turneringer. Dette fælleshus vil derfor være et perfekt samlingspunkt for hele Tørring Vest, hvor alle generationerne kan samles og snakke.

Vi har bevidst valgt at gøre det attraktivt for flere forskellige aldersgrupper, så man kan hjælpe hinanden. Ældre mennesker kan ofte føle sig ensomme, så de kan hjælpe børnefamilierne med pasning af børn og engagere sig i de forskellige aktiviteter der er i fælleshuset. De unge kan fx også hjælpe med slåning af græs hos familierne eller de ældre. Man kan dermed hjælpe og lære meget af hinanden.

Ud over miljøet og klimaet vil vi gerne skabe gode fællesskaber på tværs af mennesker såvel ældre mennesker som børn, rige og fattige. Vi tror på kernen i et godt samfund er fællesskabet.

Boligerne: I Tørring Vest er der plads til alle, det gør vi ved at lave forskellige huse. Vi har studieboliger til unge og studerende, boliger til folk med en lavere indkomst og et større hus til familierne der har brug for plads samt boliger der er beliggende et roligere sted for de ældre og til de mere velstillet. Vores boliger til alle mennesker er omgivet af Tørrings smukke grønne natur og man når at se denne fantastiske natur, selv på den korte gåtur over til naboen.

Målgrupper

Nye bebyggelser ved Melhedevej skal være åbne bebyggelser

Tættere bebyggelse mod nord langs mod Viborgvej

Jeg foreslår bl.a. at lave nogle beboelsesområder længere ude af Viborgvej. På den måde bliver beboerne hverken generet af civilsamfundet og byens borgere føler sig velkomne til at bruge det rekreative område i deres hverdag. Denne løsning vil desuden gøre det rekreative område til et smukt vartegn for byen, hvor man i indkørslen til byen kan få et smukt udsyn over sø og Melhede Bæk.

Nuværende beboer vil ikke pludselig bo midt i parcelhusområde - ønsker god plads til de næste huse. Sørg for god luft mellem parcellerne, så de eksisterende lodsejere ikke drives væk. Her kunne fx være storparceller, så det giver mere plads til naboerne.

Det skal hænge sammen med naturen. Det gælder ikke kun om at få så mange parceller ind som muligt.

Storparceller langs Melhedevej

Forskelligartede områder med luft imellem store parker. Boligerne ude i kanten.

Hvis der kommer enklaver af huse, så skal de ikke ligge lige op ad Melhede Bæk. Adskil boligområde og det rekreative. Ellers bliver det ikke brugt.

Skarp kant mod natur eks grund – hæk – sti – kultiveret natur (engelsk landskabshave) - natur (undgå at det bliver haveaf-faldsplads)

Skelne mellem offentlige rekreative områder og private offentlige områder – arbejde med overgange så man føler sig velkommen til at gå der.

Placering af bebyggelse i området

Søer store nok til husbåde.

Andre boformer tættere på naturen

Drivhus som bolig - Brenderup Højskole på Fyn - <https://offgridbrenderuphojskole.com/>

Hent inspiration fra Brandbjerg, hvor der er bygget kæmpestort drivehus, der er økologisk og et nulenergi hus. Nytænkning og aktuelt. Det vil kunne trække nogle til – et spydspids projekt.

Drivhuse – fælles og selvforsynede

No Grit Huse som lavet på Brenderup Højskole (Steen Møller)

O-energihuse, drivhus, friland

Seniorboliger fællearealer

Bebyggelses-typer

Bæredygtig hytteby i nuværende park og campingplads – genbrugstræ og genanvendelse af vand.
 Bofællesskaber,
 Hytteby
 Huse/villaer – bambusgavle, solceller, meget glas (åbent mod naturrum)
 Vi har derudover også designet et B&B facilitet, hvor specielt pendlere eller forretningsfolk kan overnatte, og herefter nemt pendle ud af byen igen.

Branding

Prøv grunden af og prøv byen af, Campingvogn/skurvogn i 3 uger
 Brande Tørring – kolonihaver, fællesskab, økologi, Kunst, åen – dyreliv, udforskning, læren om naturen
 Området ligger godt i forhold til at pendle til og fra arbejde (Billund – Lego, Bestseller – Brande, Siemens – Billund, Filskov)

Bæredygtighed og materialer

Runde boliger i et bassin med springvand, elevator, græshave. 2 – 8 etager. Springvand på toppen af boligerne – genbrug af regnvand til små køkkenhaver på tagene. Lejligheder der er en eller to etager høje. Parcelhuse og rækkehuse. Åen udvides og går helt ind til de 5 højhuse.
 Bolig omkring privat have med legeområder, dyr. Parker omkring. Roterende hus om trappetårnene - efter lyset. Dobbelthuse/rækkehuse. Træ og glas. Køkkenhave på taget. Genbrug af vand. Flydende bålplads.
 Brug af vand til toiletskyld mv. i husene.
 Solceller
 Bæredygtige materialer i boligerne
 Lejligheder af genbrugsmaterialer og planter på altaner og ned langs siderne. Lokale materialer. Glas, solceller, bambusgulve. algehuse – turistattraktion,
 Vores bærende ide til det bæredygtigt kvarter (Kollektivt energi) - Vindmøller/solceller = Fælles investering - Overskudsenergi bliver opbrugt af naboer. Regnvand til en fælles opsamling. Affaldssortering.
 Naturlig ventilation – ikke tvungen. Spansk - Artikel
 Mindre energi på indeklime Luft ind -> Undertryk -> Luft ud.
 Huse, Træ, Placering
 Bæredygtighed, Genanvendelighed, Tæt på naturen
 Vores produkter til hvordan byen kan se ud
 Med fokus på naturen, bæredygtighed og sammenhold, 3D modeller og tegninger
 Inspiration fra Diseño bioclimático y Respeto al medioambiente og Hamborg-huse
 Vi har fundet den bedste bæredygtige løsning for Tørring Vest som både vil skabe fællesskaber mellem generationer og skabe et mere klimabevidst Tørring.
 Vi har fået til opgave at komme et forslag på hvordan vi udvikler Tørring Vest og tager udgangspunkt i bæredygtighed og at gøre det attraktivt for alle slags mennesker. Vi vil styrke fællesskaber og de grønne og blå områder i Tørring vest.
 Vores idé bygger på et bæredygtigt grundlag. Vi vil gerne ind i kampen mod klimaforandringerne og vil få miljøet og det grønne ind på en måde der ikke kræver specielt mange ressourcer.
 Boligerne skal selvfølgelig bygges i træ da vi byder naturen ind og det er den mest bæredygtige løsninger. Som pynt på husene vil vi have fuglehuse så der kan lyttes til sød fuglesang. I stedet for alt det fossile brændstoffer vil vi have "sjove" solceller og normale solceller for at udnytte solens energi.
 Vi vil gerne styrke de grønne træer i Tørring og vil gerne have integreret naturen i Tørring vest. Vi har taget inspiration i en spansk artikel hvor der er mos uden på husene. Vi vil gerne bruge mos udendørs og indendørs. At have mos indendørs er både rigtig flot da det fås i mange varianter, men det skaber også et meget sundere indeklime. Mos udendørs er rigtig smart, fordi mos kan absorbere regnvand. Dermed kan det være en erstatning til tagrender. Mos som tag, giver også et rigtig flot udseende, og passer ind i naturen. Det er derudover en del af fotosyntesen og dermed bliver det mere bæredygtigt byggeri.
 Vi ved efter vores tur til Hamburg på Wilhelmsburg at regn bare ligger sig oven på fliser og det kan være upraktisk på mange måder, derfor vil vi nogle steder have fliser hvor der mellem fliser er mos så det kan absorbere regnvand og dermed ikke er særlig glat.
 Vi har valgt at materialet på bygningerne skal være træ, da det både er miljøvenligt og praktisk, og det isolerer godt og tykt (i modsætning til konventionelle huse). Dette betyder at hverken varmen eller den ydre kulde kan trække sig ind i huset. Der er også en god ventilation i huset, da materialet er træ. Vi har solceller på alle huse/bygninger, som optager den naturlige energi, og herved kan varme huset op. Vi har hentet inspiration fra et område i Hamborg kaldet Wilhelmsburg samt nogle spanske tekster om miljøvenlige huse, så der er derfor mos på alle parkeringspladser, så fx regn kan synke ned i det, og ikke bare ligge og flyde, som de ville gøre på fliser. Planterne, som befinder sig på alle husene, laver fotosyntese som giver et bedre og mere miljøvenligt indeklime. Det tager energien fra solen, og omdanner CO₂'en til ilt.

Brug og funktioner

Del af stier - tur til kilderne

Rekreative gåruter i området.

Sti/vej-rute mangler en ende. Det vil være rigtig fint med en rundtur. Turen mangler en ende. Man kommer ud på Vongevej, som er stærkt befærdet – den er ikke god at gå på og det er utrygt. Der burde laves en ny sti ved Vongevej, så man kan komme rundt. Der er en rigtig fin sti ved Egholmvej/CoastZone ud mod Kilderne.

Rekreativ sti langs Gudenåen.

Minigolf stier

Mountainbikespor

Løbepor

Brug det naturlige fald fra toppen af Brædstrupvej/Viborgvej til Skiløjpe i vinterperioden og vandre/cykelstier om sommeren.

Bevægelse – stier og aktivitetsspot

Aktivitetsbroer/platforme

Lyskunst langs stierne

MTB-stier/cykelstier også for handicapcykler mm

Stier

Crossfit-område i forskellige sværhedsgrader – underdørs motion og træning

Bordforhold + bordtennis både inde og ude (ved torvet eller "hænge ud stedet)

Der er mange dansere på Tørring Gymnasie. De kunne godt bruge et form for øvelokale – overdækket, m. spejle, skydevæge, kan fx også bruges til yoga.

Naturtræningsareal

FN Health City – Fredericia inspiration

Test: røgfrie udearealer og stier (rygezoner)

MIX – mountainbike, skate, trampolin – et sted hvor man kan være sammen og gøre det man godt kan lide.

Leg og motion,

Trampolinpark – der er langt til sådanne, forhindringsbane

Gorillapark – til sjov og leg, bevaring af træer, samlingspunkt der tiltrækker besøgende, Samlingspunkt i Tørring, Brander

Tørring via naturen, Tiltrækker besøgende, Se Tørrings smukke natur

Skaterpark.

Naturlegeplads

Kold Hal til skater, basketball mv.

Leg, børn, natur, overraskelser

legepladser

steder til løbehjul og skateboards

Legeplads der producerer energi til lygtepælene. Spil med fotosyntese – lærerigt for børnene.

Legeplads

park, hal,

Kuper med aktiviteter

En mooncar-bane.

Stor legeplads til alle aldre – inspiration fra Givskud Zoo med klatrevægge/tårne mv. som alle i Tørring må bruge.

Vi vil gerne lave legepladser til børn rundt parken, og de skal selvfølgelig være lavet af træ og vil udnytte noget af naturen i forvejen til f.eks. gynger i træerne og andre udnyttelser af naturen.

Sciencepark

Mindcraftpark.

Friluftscene

Amfiscene

Teater.

Minigolf

Labyrint

Rold skov – røverstien, musikinstrumenter troldeagtige ansigter og eventyr

Statens kunsthøj Vordingborg inspiration

Kolonihavemiljø for dem der boer i lejligheder i byen.

Leg, læring, bevægelse, motion og sundhed

Lege i, med og på vandet.

Sø til fjernstyrede både

skøjtesø

Opsamling af vand – multifunktionelt, skøjtebane/skaterbane

Skøjte/skaterbane, det kunne være fedt med noget vand til sommerdagene, som også kunne bruges om vinteren til at skøjte eller evt. vinterbadning. Og så selvfølgelig legepladser...

Friluftsbad der om vinteren bliver til skøjtebane.

Brug af vandet

	<p>Vildmarksspa – samlingspunkt for lokalområdet, afstresning i naturen. Badeanlæg langs Gudenåen, Skøjtebane langs Gudenåen om vinteren Bypark med skøjtebane og mulighed for koncerter (lidt som Vejle) Et 'stort hul' til 100 års hændelser kan fx bruges til street skater miljø Opsamling af regnvand i boligområdet via åbne grøfter og vandløb til beholdere og søer. Genbrug af regnvandet i boligområdet samt til energi (omdannelse af vandet til brint) og tanke bilen ved sit hus. Vaskepladser til biler Genbrug af vand. Flydende bålplads. En stor fiskesø Fiskesø Skaterbane der oversvømmes i det sene efterår. Kano/kajak – sejle og opbevaring</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Samlingssted, målgrupper og funktioner</p>	<p>Et sted hvor man kan hygge Samlingspunkt – attraktion, multibane trækker børn og unge til området, Tænk hele byen ind i dette Samlingssted. Det første stykke jord på venstre hånd, når du forlader byen ad Viborgvej (det første stykke mellem Viborgvej og Melhede Bæk) har stor potentiale for både at være et samlingssted for byens borgere Jeg foreslår samtidigt, at der i området er borde og bænke, der gør det tiltalende for borgere at bruge området som et udflugtssted. Samlingssted for gymnasieelever Et opholdssted hvor vi ikke forstyrrer! Et "hænge ud sted", Åen er ikke vigtig for opholdsstedet, Gerne et sted, hvor der både er mulighed for et siddested og et 'løbe rundt sted' (fx øl-bowling eller frisbee), Der skal være nok skraldespande, der også bliver tømt. – Det er svært at rydde op, hvis der ikke er mulighed for det. Og de unge synes affaldssortering er vigtig! Toiletforhold er vigtige. "Det går galt, når der ikke er nogle steder, de unge må være." Multihuset: Som sagt vil gerne styrke fællesskabet i Tørring Vest og vil dermed lave et centralt samlingspunkt. I multihuset, kan du komme ind og spille banko med de gamle, træne overarmene, lær at strikke og andre kunstneriske ting. I multihuset kan man leje lokaler ud til større arrangementer. Der vil være mulighed for de unge at holde fest Meningen med huset er at skabe et samlingspunkt for alle mennesker og et sted man kan komme hen og møde nye mennesker og udvide sin horisont.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Privat/ Offentligt</p>	<p>Opdeling af offentlige og private områder: For at sikre, at dette naturområde i praksis bliver brugt af civilsamfundet, mener jeg, at det er vigtigt at adskille boligområderne og et offentligt naturområde. Jeg anbefaler altså en adskillelse af den private og offentlige sfære. Hvis dette ikke adskilles er det min frygt, at området vil blive opfattet som en del af husenes "baghave", og at det øvrige civilsamfund ikke har adgang der. Jeg ville personligt have en følelse af, at jeg gik i deres baghave og derfor ikke havde lyst til at være der.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Shelters, picnic og bål</p>	<p>Shelters langs Melhede Bæk. Shelters, Grillhytte, Bålpladser, picnicområde, fælles grill-pavillon. Pavillon – til afslapning og hygge Vi var også inde på en side der hedder TrÆls hvor de har de fineste træ møbler. Disse møbler vil vi gerne have indenfor f.eks. i Multihuset og andre steder. Vi vil også gerne have bord og bænke sæt udenfor både uden for Multihuset og rundt omkring i parken.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Faciliteter til dyr</p>	<p>Faciliteter til fugle i forbindelse med fuglereservat Insekthoteller hundepark Hundeskove/arealer Hundeskov Gård til egne dyr (børnebondegård). Dyrepladsen – grise kan spise restmad. Kaniner til børn og barnlige sjæle. Ko-Lag fælles pasning af beboerne En gård hvor man kan have dyr til at stå f.eks. kanin, høns, heste mv. Hjerterummet er et parkrum, kæledyrspark – et sted hvor man kan have kæledyr og være sammen med andre om det.</p>

Blå struktur

Genslyngning af Melhede Bæk.
Genslyngning af Melhede Bæk.
Slyngning af Melhede Bæk.
En snoning af Melhede Bæk med mulighed for at lade bækken variere i bredde (det vil bl.a. være positivt for biodiversiteten). Åen snoet park. Lavere hastighed på vandløbene.

Bækken

Vis vandet frem
Lade vandområder præge bybilledet,
Åbning af dræn og regnvandsrør fra byen til vandløb
Det kunne også være en idé at lave en sø på marken, da marken ligger i et lavt, sumpet terræn. Her kunne overskydende regnvand bl.a. opsamles. Søen kunne også være centrum for et stisystem m. bænke langs stien.
Opsamling af regnvand i boligområdet via åbne grøfter og vandløb til beholdere og søer.
Grøfter.
Fremhævning af de grønne og blå områder, Vi fremhæver dem ved at lave mange skov & græsarealer og parker,
Vi fremhæver åen ved at lægge aktiviteter omkring den som spa og kajakker/kanoer.
Grønne og blå træk i Tørring, bruge åen og gøre den mere attraktiv,
Lege i, med og på vandet.
Flydende bålplads.
Tilgængelige og velfungerende forbindelser på tværs af åen, bæredygtigt træ. Stenhop over vandet, Hængebro, Mini uendeligheds bro
Mountainbike – hop over åen – trække lidt øvede ryttere til området.
Forbindelse over Gudenåen – glasbro – bæredygtigt, genanvendelig – sjov.

Vis vandet frem i byen og lav funktioner i/med det

En stor sø, hvor regnvand fra området kan ledes hen. Denne sø skal være bred, men lav, således byens børn kan skøjte her om vinteren. Søen bør biologisk være tilpasset paddedyrs (fx løgfrøers) behov, for at sikre deres overlevelse.
Et 'stort hul' til 100 års hændelser kan fx bruges til street skater miljø
Sø til fjernstyrede både
Det kunne være fedt med noget vand til sommerdagene, som også kunne bruges om vinteren til at skøjte eller evt vinterbadning. Og så selvfølgelig legepladser...
Friluftsbad der om vinteren bliver til skøjtebane.
En stor fiskesø
Sø med plads til svaner, blichøns m.m., skøjtebane om vinteren
Søer store nok til husbåde.
Badesø m. sti rundt om
Sø ud foran Viborgvej 26-34 med rekreativt område omkring. Boliger nord for Melhede Bæk.
Sø ud foran Viborgvej 26-34 til løgfrø.
Sø ud foran Viborgvej 26-34 – slynge Melhede Bæk, boligområder mod nord.
Goddarssø lige nord for Gudenåen inden Melhede Bæk løber i Gudenåen.
Søer langs Melhede Bæk til regnvand og fugleliv.
Skaterbane der oversvømmes i det sene efterår.

Søer til regnvand der skaber merværdi i byen

Opsamling af vand – multifunktionelt, skøjtebane/skaterbane
Vandopbevaring/vandbank – regnvand til marker.
Brug af regnvand til toiletskyl og vask.
Brug af vand til toiletskyl mv. i husene.
Genbrug af regnvandet i boligområdet samt til energi (omdannelse af vandet til brint) og tanke bilen ved sit hus.
Genbrug af vand.
Vaskepladser til biler
Tryllevej (grus) med opsamling af vand.
Springvand med lys. Renser vand,
Vandgenindvindingsystem – vand fra Gudenåen, opsamling af regnvand
P.g.a. klimaforandringerne får vi i Danmark kun flere og flere regnskyl. Derfor skal store mængder regn med jævne mellemrum håndteres lokalt, og derfor vil det give god mening at indsætte regnvandstanke under jorden i det nye Tørring Vest, da vi i den nye bydel bl.a. sætter bæredygtighed forrest. At genbruge regnvandet er både en billig og bæredygtig løsning. I sammenhæng med regnvandstankene vil der være et rensningsanlæg, som gør det muligt for forbrugerne at bruge regnvandet som drikkevand.

Opsamling og genanvendelse af regnvand

Udenfor visionen eller området

Trafiksikkerhed ved skolen og gymnasiet. Kirkebakkevej mod gymnasiet – busser og cykler, scootere, mange biler, cykelsti, bakke ned. Regnvand på vejen – scootere der vælter.
Gymnasiet om morgen, indkørslen til busser dreje, nu kun busser – nu bakker alle biler = farlige situationer.

Informationerne er givet videre til arbejdet med trafiksikkerhedsplanen

Bordforhold + bordtennis både inde og ude (ved torvet eller "hænge ud stedet)
Scene m. musik på Torvet. Der skal være nem adgang til strøm og gerne højtalere. Det kunne være fedt, hvis der var mulighed for aflåst skab/rum med mikrofon og mixer. Både musik- og dramahold/performance kunne gøre brug af scene. Fedt hvis man bare kan tage ned og spille (fri-scene) – behøver ikke altid være arrangeret. Kan lokke andre gymnasieelevere/ unge ikke professionelle musikere til Tørring.

Idéerne er givet videre til arbejdet med torveprojektet.

Der er mange dansere på Tørring Gymnasie. De kunne godt bruge et form for øvelokale – overdækket, m. spejle, skydevægge, kan fx også bruges til yoga.

Ifølge masterplanen bør lokaler til fritidsaktiviteter ligge i området omkring Gudenåcenteret. - idéen er givet videre.

Det er svært at komme til og fra Tørring med bus (sidste bus til Jelling går fx kl. 16)

Informationen er givet videre.

Butikker i den nye bydel. Føtex.
Shoppingcenter, arbejdspladser.
Butik i det nye Tørring Vest, hvor varerne er fra lokale leverandører og uden emballage.
Indkøbsmuligheder.
Rema 1000
Dagligvarebutikker i området.
Teater.
Hotel.
Hyggebar
Café/restaurant – ikke fastfood

Ifølge masterplanen skal handel- og midtby-funktionerne fokuseres omkring torvet og placeres i bymidten for at forstærke handelslivet i Tørring.

Motocrossbane
Tørring Lufthavn

Placering af sådanne funktioner vurderes at have store miljømæssige konflikter med bolig- og rekreative områder.

Status que

Området er i masterplanen og kommuneplanen planlagt til boliger og rekreative områder.

Regulere vandmængden på den vestlige side af A13

Idéen er givet videre.

Opsamling af temaer fra idéerne

Grøn struktur

Rekreative og tilgængelige stier og forbindelser til forskellige bevægelsesformer
Bevar dyrelivet i området og giv dem plads
Udtrykket af den grønne struktur
Forholdet mellem private og offentlige områder samt vedligehold
Funktioner og brug af den grønne struktur

Infrastruktur

Melhedevej
Skolestier og rekreative stier - forbindelser til forskellige målgrupper
Støj
Tunnel under eller sti langs A13
Adgangen til og trafikbetjeningen af området
Vis byen frem ved A13
Lys
Energi og affald

Boligstruktur og typer

Målgrupper
Placering af bebyggelse i området
Bebyggelsestyper
Branding
Bæredygtighed og materialer

Brug og funktioner

Stier
Leg, læring, bevægelse, motion og sundhed
Brug af vandet
Samlingssted, målgrupper og funktioner
Privat/Offentligt
Shelters, picnic og bål
Faciliteter til dyr

Blå struktur

Bækken
Vis vandet frem i byen og lav funktioner i/med det
Søer til regnvand der skaber merværdi i byen
Opsamling og genanvendelse af regnvand



Kort med nogle af idéerne og bemærkningerne

- Støjskærmende foranstaltning
- Vis Tørring og vendet frem ved hovedvejen
- Sti langs Melhedebæk
- Bearbejdning af Melhedebæk
- Udvid naturområderne langs bækken
- Eksisterende skov
- Stiforbindelse til Kilderne og Hærvejen
- Tunnel under A13
- Sti langs Gudenåen
- Naturområder ved åerne skal bevares
- Mindre stier i området
- Giv plads til dyrelivet
- Primær stier til bymidten og skole/sport
- Stikrydsninger af åerne
- Rundkørsel på A13 nord for CoastZone
- Venstresving på A13
- Trafiksikkerheden på Virborgvej bør forbedres. (hastigheden)
- Bevar hegn
- Beplantning langs Viborgvej
- Sø og grønt areal/bypark
- Åbne dræn og regnvandsledninger fra by til vandløb
- Farligt kryds ved Viborgvej/Melhedevej
- Søer langs Melhedebæk
- Melhedevej skal være en rolig vej, der indbyder bløde trafikanter til at gå en tur, cykle eller lign.
- Fremtidig sti til Kæret (følg åen)
- Sø lige inden Melhedebæk løber i Gudenåen - Goddars Sø
- Ny bebyggelse ved Melhedevej skal fortsætte nuværende mere åbne bebyggelsesstruktur



Kontaktinformation:



HEDENSTED
KOMMUNE

Plan og Udvikling

Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Planogudvikling@Hedensted.dk

D:+4579755606
T:+4579755000