

Båd hoved, Åstrupvej 36, Åstrup, 7130 Juelsminde

Der er ansøgt om tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på Åstrupvej 36. Da en evt. tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus oftest omfatter nedrivning af det eksisterende hus, vil Glud Museum her kommentere både på nedrivning af det eksisterende og på opførelse af nyt.

Ejendommen på Åstrupvej 36 ligger i Kulturmiljø nr. 131 Åstrup, som er et af kommunens meget værdifulde kulturmiljøer, som er yderst sårbart overfor ændringer i bl.a. arkitektur og bebyggelsesstruktur.

Der er ansøgt om nedrivning af et ejendommen Båd hoved, Brohoved eller som den kaldes lokalt: 'Bråhuwed'. Ejendommen er oprindeligt udstykket fra Gravengaard, matr. Nr. 13a, Åstrup By, Rårup – I dag Houmarksvej 7. Ejendommen trelængede struktur med gårdsplads står helt oprindeligt og kan følges tilbage på de gamle kort.



Til venstre luftfoto af ejendommen hentet fra <https://skraafoto.kortforsyningen.dk/> og til højre luftfoto fra 1970 hentet fra <http://www5.kb.dk/danmarksetfraluftten/>

I BBR står ejendommen til at være opført i 1820. Mindst 2 af ejendommens længer er oprindeligt opført i bindingsværk og noget af ejendommen står stadig i BBR som værende bindingsværk. På fotoet nedenfor ses ejendommen i tidsrummet 1948-54, hvor hele ejendommen stod med stråtag, men selvom tagmaterialet i dag er et andet, kan man stadig se, hvor de oprindelige halvvalm har været da de er markeret af de røde gavlbeklædninger.



Foto hentet fra <http://www5.kb.dk/danmarksetfraluftten/> taget i perioden 1948-54

Hvilken beklædning ydermurerne i dag har, er vanskeligt at afgøre ud fra luftfotografierne, det fremgår dog, at placering af døren og vinduerne forekommer at være intakte fra de tidlige fotografier.

Anlægget vurderes ud fra ovenstående betragtninger at stå i en så tilpas original tilstand, at historien i bygningen stadig er aflæselig. Da bygningerne ligger udenfor landsbyafgrænsningen er de aldrig blevet vurderet med henblik på deres bevaringsværdighed. Glud Museum vurderer derfor at Hedensted Kommune bør foretage en vurdering af bygningernes bevaringsværdighed inden der træffes afgørelse i sagen.

I forhold til at vurdere muligheden for at bygge nyt på en ny placering bør Hedensted Kommune tage Kulturmiljøet omkring ejendommen med i sine overvejelser. Båd hoved ligger på kanten af Åstrup Kær og er med til at fortælle om livet i og med kæret.

I tiden før anden halvdel af 1800-tallet har kæret i langt højere grad end det er tilfældet i dag været vådt. Før der blev drænet, bygget diger, dæmninger og sluser kunne der i de våde årstider stå meget vand i engene. Når der er vand, vil der også være fisk. Der findes beretninger om, hvordan en 13-14 års pige i 1870'erne blev sendt i kæret med beskeden: "Go do no ni'er å ta no fisk!" for når vandet, der havde oversvømmet engene, trak sig tilbage, så kunne der ligge fladfisk i engene, lige til at "plukke". Lignende fortællinger blev fortalt da Hedensted Kommunes Coast2coast-projekt var på vandretur med Glud Museums Kultur og naturvejleder, hvor også mange af de bønder, der også i dag har englodder i kæret deltog. Her fortalte de om de lodder, hvis tilhørsforhold til gårdene i Åstrup går mange hundreder år tilbage i tiden.

Vi ved meget lidt om vandets udbredelse i kæret gennem tiden, men navnet båd hoved eller brohoved menes i overleveringen at have en kobling til stedets evt. funktion som overfartssted til As.

Ser man på nedenstående kort med højdemodel over området, så virker det sandsynligt, at der har været perioder af året, hvor det har været nødvendigt at stage sig over engene for at komme til As. Lokalhistorikere har forsøgt at finde kilder, der fortæller om færgefart mellem Båd hoved og As, men har fundet fremtil, at der ikke fra officiel side har været færgefart, men beretningerne om færgefarten har heller ikke kunnet afvises.

Ca. 75 meter øst for Båd hovedskulle der gå et gammelt stendige med enkelte gamle egetræer. Stendiget går direkte ned til engen og umiddelbart øst for dige går en gammel markvej som fører direkte ned til den nuværende eng. De tidligere ejere mener ifølge bogen "7 fortællinger fra Rårup Sogn", at det var ad denne vej, folk kom, når de skulle stages over til As.



Skyggekort, der viser det lave område, der omkranser As. Den blå prik viser Båd hoved, hvorfra det har været sandsynligt, at man kunne fæрге folk over til As enten ved Thomashøj eller Ashøj (se evt. diskussion i PE Jeppesen og Anton Justensen: 7 fortællinger fra Rårup sogn).

Fortællingen om ejendommen Båd hoved hører også sammen med de andre ejendomme i og ved Kæret og skal derfor ses i sammenhæng med kulturmiljøet både i landsbyen og kæret.

Glud Museum vurderer at det kræver en besigtigelse af ejendommen for at kunne vurdere omfanget af dens og det omgivende landskabs betydning for kulturmiljøet og området historie.