

Hørings svar fra forældrebestyrelsen i Dagplejen Vest

Vi i forældrebestyrelsen for Dagplejen Vest, har følgende betænkeligheder i forhold til den sagsfremstilling der er blevet sendt i høring.

Ud fra de anbefalinger som er udarbejdet af kernegruppen, har vi følgende kommentar:

- **Dagplejen omorganiseres som én institution med en ledelse.** Det lyder som et godt forslag, det vil også give et mere ensartet dagplejetilbud for hele kommunen. Det vil også kunne optimere tilpasningen af resurserne i forbindelse med det faldne børnetal.

Legestue grupperne placeres fysisk i daginstitutionerne. De steder hvor det ikke umiddelbart kan lade sig gøre arbejdes der for muligheden. I forhold til at lave legestuer i institutionerne, stiller vi os betænkelige overfor, hvor mange institutioner der reelt har mulighed for at stille et rum til rådighed til legestue?

Hvis det indebærer om eller tilbygning i flere institutioner hvor er besparelsen så?

I de faciliteter der skal være til rådighed, er det absolut vigtigt at der tænkes på en sådan måde, at der kan skabes ikke roligt og trygt miljø for de mindste børn...

- **Når omorganiseringen af dagplejen er faldet på plads, forventeligt sommer år 2015, nedsættes en arbejds gruppe, med den hensigt at kigge på muligheder for øget fleksibilitet i dagplejen, øget samarbejde mellem dagpleje og daginstitutioner og direkte samdrift for dagpleje og daginstitutioner.** Øget fleksibilitet, ser vi kunne ske inden for dagplejen, hvis det vedtages at lave samdrift med daginstitutionerne, vil vi uundgåeligt miste nogle af de nøgleområder som dagplejen står for, her kan nævnes:

- **Inklusion**

Børn med specielle behov: Vi skal værne om de enkelte børns behov, og det er der hvor dagplejen har deres berettigelse.

Vi frygter at der kommer flere børn med specielle behov, hvis de i for ung en alder bliver presset.

Børn i alderen 0-3 år skal have trygge rammer at vokse i.

Vi skal værne om de første 3 leveår, som lægger fundamentet for barnets fremtidige udvikling og videre færd. Det er her barnet gennemgår den største udvikling overhovedet, og det er

vigtigt at man fastholder fokus på netop dette!

Hvis inklusion skal lykkes, skal der netop være plads til det enkelte barn, det er ikke muligt at ensrette og strømline organisationen, og stadig give plads til, at børnene skal udvikle deres egen personlighed.

- **Manglende specialister!**

Pædagogernes fokus skal ikke spredes over børn i for bred aldersgruppe, da specialistrollen herved går tabt.

Vi ønsker pædagoger med fokus på børn i alderen 0-3 år.

- **Mulighed for at vælge det tilbud der passer bedst til ens eget barn!**

Alsidigheden i pasningstilbud indskrænkes, idet dagplejens tilbud nærmer sig vuggestuens. Vi har vi som forældre truffet et bevidst valg om dagpleje frem for vuggestue, netop pga. nærheden, trygheden, og færre børn pr. voksen, og hensynstagen til netop vores barn/børn.

Behovet hos det enkelte barn for at blive forstået, set og hørt tilgodeses bedst i dagplejen. Der er mere ro og børnene skal ikke kæmpe med 11 andre børn for at få opmærksomheden.

- **Tryghed!**

Man skal bestemt heller ikke underkende den tryghed, det giver forældrene at det er samme person du afleverer barnet til som du henter hos. Informationerne om barnets rytme omkring søvn, bleer og øvrige færden går mere eller mindre tabt hvis barnet flyttes fra dagplejen over til vuggestuelignende forhold.

Personale i vuggestuen har ikke samme mødetider som vi oplever hos dagplejen, derfor er det uundgåeligt ikke at møde problemet omkring tæt tilknytning til den/de personer der varetager barnets tarv. Her udvaskes den tætte kontakt mellem barn og voksen også, da der er flere voksne, at forholde sig til end der er i dagplejen.

- **Dagplejen overgår til lønsumsstyring.**

Hvis det er hensigten at bibeholde og forbedre dagplejen, som et attraktivt pasningstilbud i lokalområderne. Vil lønsumsstyring være en stor belastning for både logistik styring og kvalitetsstyring.