

Notatark

Sagsnr. 00.16.00-P20-9-13

Sagsbehandler
Line Holmgaard Hansen

28.10.2014

Opsamlingerne fra de enkelte politiske udvalg om samskabelse og borgerbudgettering

Udvalget for Politisk koordination og økonomi

Det er godt med fokus på mere samskabelse mellem borger og kommune, og måske skal vi være opmærksomme på ikke at bruge ordet frivillig for meget.

Når vi taler samskabelse er det vigtigt, at have en dialog inden der overhovedet slås nogle streger. Borgerne ind før der sættes for mange streger.

Vi skal som politikere åbne op og støtte medarbejderne i at tænke samskabelse med borgerne. I medarbejdernes bevidsthed skal det være legalt at tage folk med ind, så man kan yde en indsats. Det skal der arbejdes på. Den "skræk" skal tages væk hos medarbejderne. Det handler om at gøre dem trygge og sikre, at de ikke føler sig "truet".

Vi skal ikke have for faste rammer for samskabelse, ingen fast manual. Ikke alt for meget på skrift.

Samskabelse kan opstå på initiativ udefra - fx byerne. Eller i regi af os som kommune, og så gå i "samskabelsesmode". Super godt, hvis vi husker at lade personalet selv tage initiativ til samskabelse.

Frivillighed skal være det ekstra. Bruges til at lægge oven i, hvad der i forvejen skal laves (fx skifte ældre osv.) Vi skal som politikere ikke komme og sige, hvad der skal gøres, men åbne op for at det kan lade sig gøre, hvis man selv har ideerne.

Fint med en fælles snak i Byrådet – eks. et par timer. Med eksempler på, hvor vi er lykkedes med samskabelse og erfaringerne, oplevelser herfra.

Udvalget for Social Omsorg:

Der blev nævnt, at det ypperste niveau for samskabelse er borgerbudgettering. Borgerdeltagelse er en måde at forstå samskabelse på.

Der er et behov for, at få defineret hvad samskabelse er for noget, der savnes mening og definition på hvad vi mener med de forskellige begreber. Samskabelse findes på flere planer, det er frivillighed sammen med kommunens ansatte, det kan være i lokalsamfundet, kan være erhvervsliv og kommunen, der er mange snitflader i samskabelse.

Det vigtigste samskabelse skal bidrage til, er trivsel og velfærd i kommunen. Vi er nødt til at bringe andre ting i spil og turde inddrage borgerne noget mere.

Interessant at finde et afgrænset område geografisk eller aldersmæssigt, hvor man kunne have en pose penge at lave en borgerbudgetteringsproces. En nyere undersøgelse viser, at vores kommune ikke er den sundeste på sundhedsområdet. Kunne man se på disse tal på sogneniveau og se hvor det største problem var? Kunne man forestille sig, at se på de lokalsamfund hvor sundhed var det største problem, for at få folk til at røre sig i lokalområdet og give en lille pose penge til dette?

Forslag til at man i udvalgene kunne afsætte en lille pose penge til et projekt i det enkelte udvalgsområde.

Vigtigt på et temamøde at få drøftet potentialer, grøfter og faldgruber i forhold til dette emne. Hvornår erstatter man fagpersonale med frivillige - vi skal diskutere de faldgrupper, der er i frivillighed?

Frivillighed indgår som en del af samskabelse. Derfor fint med en dialog om hvad frivillighed betyder for samskabelse - herunder faldgrupper. Måske et frivillighedsråd, som vi kan sparre med i forhold til, hvad frivillige kan bruges til.

Kort opsummeringskonklusion

- Behov for temadag om samskabelse og en fælles forståelse af dette.
- Behov for en drøftelse af frivillighed
- Kan hvert udvalg finde projekt man kan uddele en pose penge til borgerbudgettering?
- Kunne man afprøve et brandingprojekt for lokalområderne som borgerbudgettering?

Udvalget for Læring:

Samskabelse er mere end frivillighed, vi skal have åbnet op for dialogen. Vi skal finde nogle gode eksempler på, hvad samskabelse er og folde det ud.

Vi skal give ansvaret tilbage til borgerne. Der er en udfordring med samskabelse i skoler og børnehaver, når vi nærmer os kerneopgaven. Velfærdsstaten har overtaget mange opgaver, og vi skal give en del af det ansvar tilbage.

Samskabelse kan også være en værdi i sig selv, demokrati.

Godt hvis Byrådet kunne få en snak om, hvad er samskabelse for noget, gode eksempler.

I udvalget for læring kunne det være interessant med samskabelse i forhold til forældresamarbejdet – hvordan kan vi skabe det gode samarbejde.

Samskabelse skal være lokal – vi skal have fat i borgerne lokalt. Det skaber en stærk sammenhængskraft lokalt.

Godt med et temamøde, hvor samskabelse foldes ud, evt. inviterer borgere med, som har oplevet.

Udvalget for Teknik:

Samskabelse er også interessant for Teknik og miljø, da vi har rigtig meget med borgerne at gøre. Lige vende os til, at vi også skal tænke samskabelse, selv om vi ikke er en kerneopgave.

Hvorfor samskabelse? Vigtigt for kommunen, da vi er pressede. Helst ikke bruge ordet frivillige – eks. fra børnehaven i Lindved – i stedet voksenvenner. Vi skal alle bidrage med noget selv, ikke kun kommunen.

Godt at snakke med borgerne i forbindelse med planlægning af diverse aktiviteter – bruge dialogen eks. havbrugen. Også ture møde borgerne, hvor det er svært.

Det giver livsværdi som borger at opleve at være en del af fællesskabet. I vores foreninger er det legalt at være frivillig, men obs fra borgernes side, at man ikke vil være frivillig i kommunen. Derfor skal vi måske ikke bruge ordet frivillighed så meget.

Det kommer ikke af sig selv med samskabelse, vi skal dyrke det. Det spirer op stille og roligt.

Ikke blive for grov – eks. fagbevægelsen og problemer med dem. Måske skal vi snakke med fagbevægelsen.

God ide med en fælles dag, hvor der tales samskabelse i Byrådet, hvor vi kan høre om de konkrete eksempler. Både en status og en snak med afsæt i et konkret eksempel.

Overvejelse om vi kan tænke samskabelse ind i hver en sag, ligesom vi gjorde tidligere i forhold til sundhed og økonomi.

Måske slutte temadagen af med en snak i udvalgene om samskabelse, og hvordan det kan tænkes konkret i forhold til udvalget.

Spændende med borgerbudgettering. Tænke lokalrådene ind. Og ja måske kan vi også tænke borgerbudgettering ind i Teknik og miljø.

Udvalget for Fritid og Fællesskab:

Det kunne være spændende med en yderlig dialog i Byrådet om samskabelse, og godt hvis udvalgene blev præsenteret med nogle konkrete projekter, som der kan bydes ind med.

Borgerbudgettering super spændende, og lad os bruge nogle af de erfaringer vi har med borgerbudgettering og brede det stille og roligt ud.

Loop – midler, hvor nogle midler kunne bruges til borgerbudgettering.

Fritidsudvalg – budget: Kunne borgerbudgettering tænkes ind her. Kunne give nogle nye og spændende ting, og måske nye ville søge ind.

Opmærksom på, at hvis samskabelse skal lykkes, skal Byrådet sætte nogle rammer, og det skal gro fra lokalt hold. Vi skal have et kommissorium for frivillighed, og der skal ikke være karambolage med samskabelsestænkningen.

Udvalget for Beskæftigelse:

Der er en dialog om, hvordan får vi de politiske og de lokale kræfter til at spille sammen. Myn-dighedsopgaver skal varetages af fag professionelle. Men hvordan kan de spille sammen og hvor er snitfladerne?

Samskabelse er ikke kun frivillighed, vigtig at vi er obs. på at snakke alle niveauer. Fx. har vi virksomhedscentre (lokale virksomheder tager socialt ansvar), og cykelprojektet: virksomheder giver et økonomisk bidrag, så de unge kan komme afsted.

Tror kommunen har dyrket samskabelse længe, men ikke kaldt det det. Et godt eksempel er lokalrådene, som bliver bedt af kommunen om at lave flere opgaver. Et andet eksempel er: Tilskud til forsamlingshusene, hvor kommunen til gengæld "forventer" at forsamlingshusene laver sociale arrangementer.

Vi skal også passe på med at lægge for mange opgaver ud. Vi presser de frivillige - de er jaget vildt. Svært at skaffe frivillige til bestyrelser. Men samskabelse er jo også meget mere end det.

Nogle områder er der større basis for at have kontakt med de frivillige og de lokale virksomheder. Det er vigtigt, at det er frivilligt at deltage.

Den store udfordring: Få den store del af befolkningen, som ikke er frivillige til at bidrage.

Mange vil gerne lave et afgrænset, veldefineret stykke arbejde!! Det skal være klart hvad de skal gøre - være konkret.

Vi skal arbejde videre med de gode ting, vi har gang i. Medarbejderne skal ud og tale med borgerne i Lokalområdet - vi skal åbne op. Det skal gøres lokalt - medarbejderne skal ud til borgerne. Ikke Kommunen der inviterer borgerne ind, men omvendt - at vi inviterer os ud til borgerne eller de inviterer Kommunen ud. Vi kommer ud lokalt i stedet for at Byrådet blot sidder og drøfter det på Rådhuset.

Det er måske ikke lige nu vi skal holde en temadag om samskabelse,- lad os vente et par måneder, da vi har lige hørt input. Lad os afvente DFL's møde i oktober og drøfte først i 2015, og der er behov for temamøde..

