

17.10-21

Vi dømte jo om at bygge vores egen "bondegård", da vi sad hjemme i stuen i vores lille byhus lige midt i centrum af Horsens. Vi drømte om masser af plads, natur, udsigt, mulighed for at drive erhverv og ikke mindst ro masser af ro væk fra byens larm - og vi var slet ikke i tvivl, da vi kom her til Rårup for at se på grunden, vi var solgt med det samme. Her var det vi søgte og så endda til en udmærket pris i forhold til så meget andet vi havde set på. Dengang var der desværre ikke grunde til salg i den størrelse, vi ønskede, så vi havde selv opsøgt mulighederne for at købe en sådan grund, ved hjælp af bekendte.

Det betød også meget for os, at der både var dagpleje, børnehave og skole, da vi jo havde tænkt os i fremtiden at stifte familie. Vi har siden gjort brug af alle tre institutioner og ydermere brugt de lokale fritidstilbud til børnene så som spejder, fodbold, musikskole mm. Det er vigtigt for os at der er "liv" i byen og lokalområdet.

Det er også lykkedes at skabe en virksomhed som den dag i dag stadig er i vækst selvom man har til huse i lille Rårup.

Det er virkelig skønt her på landet, vinteren er så meget smukkere på landet end i byen og sommeren er jo bare skøn. Vi nyder tit at gå ture i byen og i skoven hele året rundt. Vi har også oplevet et godt fællesskab, her holdes der både gadefester og større arrangementer, der kan samle hele byen.

Derfor håber vi at udvikling af byen kan fortsætte, det er så vigtigt for, at vi kan blive ved med at eksisterer.

Nick Dinnesen